



# Enkel katekes inom den Ortodoxa Kyrkans erfarenhet



## Ditt kors och Kristi Kors

14

För uppbyggelse och tröst  
september 2016



# Ty mitt ok är milt och min börda är lätt

## Ditt kors och Kristi Kors\*

*Helige Ignatios Brianchaninov*

**Herren** sade till Sina lärjungar:

”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig: så följ han mig.”  
(Matt. 16:24).

**Vad** menas med ”sitt kors”? **Och** varför kallas detta kors, det vill säga varje människas personliga kors, också Kristi Kors?

**Varje** människas kors är lidanden och sorger som vi genomgår i vårt jordiska liv, våra egna lidanden och sorger.

**Varje** människas kors är fasta, vaka och andra fromma handlingar genom vilka vårt kött ödmjucar sig och besegras av anden. **Dessa** handlingar måste utföras i enlighet med varje persons förmåga och är följaktligen individuella för oss.

**Varje** människas kors är våra egna personliga syndfulla svagheter och lidelser. **Med** vissa av dessa är vi födda, medan vi förvärvade andra under vårt livs gång på jorden.



\* \* \*

**Kristi Kors** är Kristi lära.

Oavsett hur tungt det kors vi bär är när vi följer Kristus, så är det utan vinning och fruktlöst om det inte omvandlas till Kristi Kors.

För en Kristi efterföljare blir hans eget kors till Kristi Kors. **Kristi** lärjunge är starkt övertygad om att Herren ständigt vakar över honom; att Han tillåter alla sorger som outhärliga och ofrånkomliga element som hör till den kristna identiteten. Han vet att ingen sorg skulle närma sig honom utan Kristi tillåtelse, att han genom dessa blir lik Kristus och kommer närmare Honom, då han deltagar i Hans lidanden på jorden för att delta i Hans härlighet i Himmelen. (se Rom. 8:17).

För en Kristi efterföljare blir hans eget kors till Kristi Kors. **Kristi** sanna efterföljare har uppfyllandet av Hans budord som sitt enda mål i livet. **Kristi** heliga bud blir ett kors för Hans efterföljare på vilket han ständigt korsfäster sitt syndfulla "gamla jag" med dess "lustar och begärelser" (Gal. 5:24).

\* \* \*

**På** så sätt blir det uppenbart att för att någon ska bära sitt kors och följa Kristus måste han förneka sig själv till den grad att han är beredd att mista sitt eget liv.

**Synden** har så djupt och fullständigt trängt in i vår fallna natur att Guds Ord inte tvekar att kalla den för *den fallne mannens själ*.

För att bära vårt kors, måste vi **först** förneka vår kropp tillfredsställelsen av nyckfulla begär och ge den bara det som är nödvändigt för dess behov. För det **andra** måste vi erkänna att det vi tror är våra egna "rättigheter", är den största lögnen och att våra "förnuftiga tankar" är fullständigt oförnuftiga inför Gud. För det **tredje** måste vi överlämna oss själva





i Guds händer med orubblig tro och ägna oss åt noggrann studie av den Heliga skriften, medan vi förnekar vår egen vilja.

**D**en som förnekar sig själv på detta sätt är i stånd att bära sitt kors.

**M**ed lydnad till Gud och med bön om Hans hjälp, vilken kommer för att stödja honom i hans svaghet, bemöter han lugnt och utan rädsla kommande svårigheter och förbereder sig modigt att utstå dem. **H**an hoppas att på så sätt taga del i Kristi lidande och nå fram till bekännelse av Honom, en hemlighetsfull bekännelse med sinne och hjärta, men också uppenbar genom hans handlingar och hela hans liv.

\* \* \*

**S**å länge som vårt kors förblir endast vårt eget, är det mycket tungt. **M**en när det omvandlas till Kristi Kors blir det synnerligen lätt. **”**Ty mitt ok är mildt och min börda är lätt”, säger vår Herre (Matt. 11:30).

**K**orset läggs på en Kristi efterföljares skuldror när han erkänner att han är värdig det lidande som Guds försyn sänt honom.

**E**n Kristi efterföljare bär sitt kors på rätt sätt när han accepterar att just dessa svårigheter, och inte andra, är nödvändiga för hans omvandling till Kristi likhet och för hans frälsning.

**V**i bär vårt kors med tapperhet när vi klart uppfattar och förstår vår egen syndfullhet. **I** en sådan medvetenhet finns inget utrymme för villfarelse. **M**en om du medger att du är syndfull, men klagar över ditt kors, visar du att du bara har en ytlig medvetenhet om din syndfullhet och du bedrar dig själv.

**A**tt tappert bära sitt kors är sann botfärdighet.

\* \* \*

**Du** som är fastspikad på korset, bekänn inför Herren att Hans omdöme är ofelbart. Döm dig själv, rättfärdiggör Guds domar och du skall erhålla förlåtelse för dina synder.

**Du** som är fastspikad på korset, lär känna Kristus och Paradisets portar kommer att öppnas för dig.

Lovprisa Gud från ditt kors och förkasta alla klagande tankar såsom något olovligt och hädiskt.

Tacka Gud från ditt kors för Hans ovärderliga gåva, det vill säga för att Han ger dig möjligheten att efterlikna Honom genom ditt lidande.

Teologisera från ditt kors; för att korset är den enda sanna skolan, skatten och den genuina teologins högsta tron. Utan korset finns ingen levande kunskap om Gud.

"Sök inte kristen fulländning i mänskliga dygder; där finns den inte. Fulländningen finns gömd i Kristi Kors." (Helige Markos Asketen, *On the Spiritual Law*, 29).

Kristi efterföljares kors blir omvandlat till Kristi Kors när han bär det med tacksägelse till och lovprisande av Herren och med ärlig medvetenhet om sin egen syndfullhet, vilken är i behov av tuktan. Genom tacksägelse och lovprisande erhåller den lidande andlig tröst. Tacksägelse och lovprisande blir till ymniga källor av utsäglig och evig glädje som välgörande väller upp i hans hjärta och som flödar över i hans själ och sprider sig i hans kropp.

\* \* \*

**För världsliga** människor verkar Kristi Kors outhärdligt. Men för Kristi lärjungar och efterföljare är det dock en väg av utsägbar andlig glädje. Så stor är den glädjen att den fullständigt utplånar sorgen så att Kristi efterföljare endast upplever glädje, till och med mitt i de värsta lidandena.





(Se till exempel Helige Eustratios martyrium [13 december] och hans bön nedan från lördagens midnattsgudstjänst.)

**D**en unga Heliga Mavra sade till sin make, Helige Timoteus, som kallade henne till martyrdöden medan han själv tappert utstod fruktansvärd tortyr på grund av sin tro på Kristus: ”Jag fruktar, min broder, att jag skall tappa modet när jag ser tortyrredskapen och den rasande guvernören. Jag är rädd att jag ger upp på grund av min ungdom.”

**H**elige Timoteus svarade henne: ”Sätt ditt hopp till vår Herre Jesus Kristus och plågorna kommer att bli lik olja som hålls ut över din kropp. De kommer att bli liksom en frisk lufts fläkt som kommer att lindra din smärta.” (Se Heliga Timoteus och Mavras martyrium, 3 maj).

\* \* \*

**Korset** är helgonens styrka och härlighet genom tiderna.

**Korset** är läkedom för lidelserna och förintare av demonerna.

**F**ör dem som inte har bemödat sig om att omvandla sitt kors till Kristi Kors är korset dödligt; för dem som har klagat och smädat den gudomliga försynen från sitt kors; för dem som överlämnat sig själva till misströstan och förtvivlan.

**S**yndare som inte är medvetna om sin syndfullhet och följaktligen inte har botfärdighet, dör för evigt på sitt kors och på grund av sin brist på självkänedom och tapperhet går de miste om det sanna livet, livet tillsammans med Gud. **D**eras själar tas bara döda ner från sorgernas kors för att bli kastade i dödsrikets eviga grav.

**Kristi Kors** uppreser Kristi korsfäste lärjunge från jorden. **Kristi lärjunge** som är fastspikad på sitt kors och på Kristi

Kors, har sina tankar vända till det eviga och oförgängliga goda; med sitt hjärta och sinne lever han i himmelen och skådar Andens hemligheter i Jesus Kristus vår Gud.

***”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig: så följ han mig.”***

(Matt. 16:24).

Amen.



## Helige Eustratios bön

Jag lovprisar Dig, o Herre, för att Du har sett till min ringhet och icke har överlämnat mig i fiendens händer utan har räddat min själ ifrån nöden.

Och låt nu, o Mästare, Din hand beskydda mig och låt Din nåd komma över mig; ty min själ är plågad och i trångmål då den lämnar min eländiga och orena kropp. Låt icke motståndarens råd bemöta och hindra mig på grund av de synder som jag har begått i detta liv, vare sig medvetna eller omedvetna.

Var nådefull emot mig, o Mästare och låt icke min själ skåda den mörka uppsynen av de onda demonerna, utan må Dina ljusa och strålande änglar mottaga den.

Må Ditt namn bli förhärligat och genom Din kraft, led mig till Din gudomliga tron.

Låt icke handen på denna världens furste fånga mig och dra mig, syndare, ned i dödsrikets djup när jag skall dömas; utan stå mig bi och var för mig en Frälsare och Hjälpare.

Hav förbarmande, o Herre, över min själ, som har blivit oren av detta livets lidelser och mottag den renad genom bekännelse och botfärdighet; ty Du är välsignad i evigheters evigheter. **Amen.**

---

<sup>(\*)</sup> *Asketiska erfarenheter*, Vol. I, Homilia 37. Översatt från grekiskan. Vår publikation och layout.

→ I serien "Enkel katekes" småskrifter publicerade på grekiska, småskrift nr. 9 (september 2014) är tillägnad det dyrbara Korset och mirakel som skett genom det.

- Distribueras av Heliga Änglarnas kloster, Afidnai, Attikis, Grekland. • Med välsignelse och överinseende av † Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, den sanna (gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan. • Utdelas gratis.