



Ἀπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πείρα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας



Ἅγιος Βαλεντίνος,
† Μνήμη: 24η Ὀκτωβρίου

Λέμε Ὄχι
στὴ «*γιορτὴ τοῦ...
ἀγίου Βαλεντίνου*»!

15

ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ
Πρὸς Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν
Φεβρονάριος 2017



■ Καμμιά ἀπολύτως σχέσηη με τὸν Ἅγιο Βαλεντῖνο

Λέμε **Όχι** στὴ «γιορτὴ τοῦ... ἁγίου Βαλεντίνου»!*

Πανάρχαιο εἰδωλολατρικὸ ἔθιμο

Όπως εἶναι –δυστυχῶς– γνωστό, ἡ 14η Φεβρουαρίου λογαριάζεται σὰν ἡμέρα τοῦ... ἁγίου Βαλεντίνου! Ποῦ σημαίνει, γιορτὴ τῶν ἐρωτευμένων, διότι δῆθεν ὁ ἅγιος Βαλεντίνος εἶναι ὁ προστάτης τους!

Καὶ λέμε «δυστυχῶς», γιατί τὸ εἰσαγόμενο αὐτὸ «φρουτο», ποῦ δὲν ἔχει καμμιά ἀπολύτως σχέσηη με τὰ Ἑλληνορθόδοξα Ἔθιμά μας, ἔχει πάρει ἤδη μεγάλες διαστάσεις κι ἔχει μπεῖ στὴν ζωὴ ἐκείνων ποῦ δὲν γνωρίζουν ἢ δὲν θέλουν νὰ μάθουν περὶ τίνος ἀκριβῶς πρόκειται.

Στ' ἀλήθεια, τί συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ἡμέρα; **Πῶς** καὶ γιατί ἐπικράτησε; **Από** ποῦ προέρχεται; **Τί** σημαίνει, ὄχι τόσο γιὰ τοὺς ἐρωτευμένους, ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τοὺς νέους; **Μήπως** εἶναι μιὰ ἀκόμη γιορτὴ τῆς παγκοσμιοποίησης;

Ἄς τὸ δοῦμε...

* * *



Ποιός εἶναι ὁ λεγόμενος Ἅγιος Βαλεντίνος;

Πρόκειται γιὰ Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπῆρξε ἐπίσκοπος τῶν Τέρμι τῆς Ἰταλίας. Τιμᾶται ἀπὸ τὸν 4ο αἰῶνα στὴν Ρώμη, στὸ παρεκκλήσι τῆς βασιλικῆς τῆς Via Flaminia. Θεωρεῖται προστάτης τῶν ἐπιληπτικῶν.

Όπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος († Μνήμη: 24η Ὀκτωβρίου), δὲν ἔχει ἀπολύτως καμμιά σχέσηη με τὴν γιορτὴ.

Πάνω σ' αυτό, σημειώνει η «Βρετανική Έγκυκλοπαίδεια»:
«**Η** ημέρα του αγίου Βαλεντίνου, 14η Φεβρουαρίου, σαν γιορτή των έρωτευμένων, ή έκλογή έρωμένων και ή έναλλαγή καρτών απ' τους έρωτευμένους, δέν έχει καμμιά σχέση με τον Άγιο ή κάποιο γεγονός της ζωής του»!!!...

* * *

Τί γίνεται αυτή την ημέρα;

Οί έρωτευμένοι θυμούνται, λέει, ό ένας τόν άλλο, λές και τόν άλλο καιρό είναι ξεχασμένοι!

Η ενθύμηση αυτή, εκφράζεται με την αποστολή δώρων. **Α**νταλλάσσονται δηλαδή κοσμήματα, λουλούδια και κατακόκκινα τριαντάφυλλα, χρυσοχάρτινες θήκες γεμάτες σοκολατάκια σέ σχήμα καρδιάς, σοκολατένιες καρδιές, τουρτες στολισμένες με καρδιές επίσης, κάρτες με «ρομαντικούς πίνακες» και κείμενα πού ξεπερνούν σέ τρυφερότητα, ύπονοούμενα ή χιοῦμορ κάθε φαντασία. **Ά**λλοι παραγγέλνουν σέ ζαχαροπλαστεία «βαλεντίνους», πού ή αξία τους δέν είναι διόλου εύκαταφρόνητη.



Φυσικά, όλ' αυτά συνοδεύονται και με πρόσθετες κάρτες ή λεζάντες, γεμάτες μηνύματα έρωτισμού, πού πολλές φορές ξεπερνούν κι αυτά τὰ όρια του γελούου! **Ό**σο μάλιστα «έρωτικά» και «βαθυστόχαστα» είναι, τόσο εκφράζουν τὰ αισθήματα της καρδιάς του έρωτευμένου! **Σ**τό τέλος δέ, μπαίνει πάντα μιὰ... «έρωτική σφραγίδα», όπως εκφράζει τόν «έρωτευμένο» καλύτερα!

* * *

Η γιορτή αυτή έχει παγανιστική προέλευση!

Άν κάνουμε μιὰ σύντομη ιστορική αναδρομή, θα διαπιστώσουμε, ότι ή γιορτή τούτη είναι κατάλοιπο αρχαίων ειδωλολατρικών έθίμων!

Αιώνες πρὸ Χριστού, οί Ρωμαίοι γιόρταζαν την ίδια εποχή (14-15 Φεβρουαρίου), μιὰ ειδωλολατρική αισθησιακή γιορτή πρὸς τιμήν κάποιου Λούπερκους (Luperkus), κυνηγοῦ λύκων, πού την έλεγαν Λουπερκάλια (Luper-calia)!



Τὸ ἔθιμο ἀνταλλαγῆς δώρων μεταξὺ τῶν «ἀγαπημένων» συνηθίζονταν ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ!

Ἡ «Ἀμερικανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια» ἀναφέρει, ὅτι τὰ ἔθιμα αὐτὰ

«ἔρχονται σὲ μᾶς ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴ γιορτὴ Λουπερκάλια, ποὺ γιορτάζονταν τὸ Φεβρουάριο καὶ ὅπου ἔβαζαν τὰ ὀνόματα νεαρῶν κοριτσιῶν σ' ἓνα κουτὶ καὶ οἱ ἄντρες ἔπαιρναν ἐκείνη ποὺ θὰ τοὺς τύχαινε στὸν λαχνὸ τ' ὀνομά της».

Αὐτὰ συνήθως ὀδηγοῦσαν τοὺς νέους στὴν πορεία μὲ τὰ ὄργια!!!

Τὸ ἔθιμο ἔφεραν στὴν Ἀγγλία οἱ Ρωμαῖοι καὶ συνεχίστηκε καὶ στὴν χριστιανικὴ ἐποχὴ. **Μετὰ** τὴν ἀναγνώριση τοῦ Χριστιανισμοῦ, σὰν ἐπίσημης Κρατικῆς Θρησκείας, ἔγιναν προσπάθειες γιὰ τὴν κατάργηση τῆς γιορτῆς.

Ὅμως αὐτὸ ποὺ τελικὰ κατορθώθηκε, ἦταν ν' ἀλλάξει ἡ γιορτὴ ἀπὸ Λουπερκάλια σὲ ἡμέρα τοῦ... ἁγίου Βαλεντίνου!

• **Ἄς** ἐξετάσουμε τώρα πῶς ἐπιλέχθηκε τὸ ὄνομα Βαλεντίνος.

Σύμφωνα μὲ τὸ «Λεξικὸ Ἑλληνικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς Βιογραφίας καὶ Μυθολογίας» τοῦ Σμίθ, οἱ Ρωμαῖοι ταύτιζαν τὸν Λούπερκους μὲ τὸν θεὸ Πάνα, ποὺ λατρευόταν στὴν Ἀρκαδία σὰν θεὸς τοῦ φωτός. **Ἀπ'** αὐτὴ τὴν ἀποψη, ὁ Πάνας ταυτίζεται μὲ τὸν Φοινικικὸ θεὸ Βάαλ, ποὺ ἀναφέρεται στὴν Π. Διαθήκη.

Βάαλ, ὡστόσο, ἦταν κι ὁ τίτλος τοῦ Νεβρώδ, ἰδρυτῆ τῆς Βαβυλώνας καὶ θεοποιημένος ἥρωας, ποὺ εἰσήγαγε τὸ βαβυλωνιακὸ εἰδωλολατρικὸ σύστημα. **Κάποιες** παραδόσεις ἀναφέρουν ὅτι ὁ Νεβρώδ κυνήγησε στὰ Ἀπέννινα ὄρη λύκους, ἀπ' ὅπου καὶ ὀνομάστηκε Λούπερκους, καθὼς καὶ Βαλεντίνος (Valentinus), ἀπ' τὸ ἐπίθετο values (=ἰσχυρός).

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν χρῆση τοῦ συμβόλου τῆς καρδιάς, εἰκάζεται ὅτι ἐπειδὴ στὴν γλῶσσα τῆς Βαβυλώνας αὐτὴ προφέρεται βάλ, ἀπ' τὴν ὁμοιότητα στὴν προφορὰ μὲ τὸ ὄνομά του, ἔγινε σύμβολο τοῦ Βάαλ!

* * *

Παγανιστικὴ ρίζα ἔχει ἀκόμη καὶ ἡ ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ!

Ἄν ἀναρωτιέται κανεὶς, γιατί ὀρίστηκε ἡ 14η Φεβρουαρίου

σὰν ἡμέρα τῆς γιορτῆς, θὰ διαπιστώσει ὅτι ὑπάρχει κι ἐδῶ ἐξήγησι.

Ἡ γέννησι τοῦ Νεβρώδ-Βάαλ τοποθετήθηκε στὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσι.

Στὸν 21ο αἰῶνα π.Χ., αὐτὸ συνέπιπτε μὲ τὴν 6η Ἰανουαρίου καὶ ἡ Σεμίραμις (ιδρύτρια τῆς Βαβυλῶνος, Βασίλισσα τῆς Ασυρίας), ὄρισε τὰ γενέθλια τοῦ Νεβρώδ, νὰ γιορτάζονται αὐτὴ τὴν ἡμέρα!



Ὡστόσο, οἱ ἀρχαῖοι θεωροῦσαν τὴν μητέρα ἀκάθαρτη ὡς τὴν 40ῆ ἡμέρα ὕστερα ἀπ' τὴν γέννησι τοῦ παιδιοῦ της. **Με**τρώντας 40 ἡμέρες ἀπὸ τὴν 6η Ἰανουαρίου, καταλήγουμε στὴν 15η Φεβρουαρίου (ἢ τὸ βράδυ τῆς 14ης, ὅπως ὑπολόγιζαν τὶς ἡμέρες τότε ἀπ' τὴν δύση τοῦ ἡλίου). **Δ**ηλαδή, ἐρχόμαστε στὰ Λουπερκάλια ἢ τὴν σημερινὴ γιορτὴ τοῦ ἀγίου Βαλεντίνου.

Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα, πίστευαν πῶς παρουσιάστηκε δημόσια πιά καθαρισμένη ἡ μητέρα τοῦ Νεβρώδ μὲ τὸν ἴδιο!!!...

* * *

Εἶναι μιὰ ἀκόμη γιορτὴ τῆς παγκοσμιοποίησης!

Βλέπουμε, τελικά, πῶς ἡ «σύγχρονη» γιὰ μᾶς αὐτὴ γιορτὴ δὲν εἶναι τίποτ' ἄλλο, παρὰ ἓνα πανάρχαιο εἰδωλολατρικὸ ἔθιμο, πού ὁ διάβολος πέρασε καὶ στὶς ἡμέρες μας, ἐπικαλύπτοντάς το μὲ κάποιον χριστιανικὸ ὄνομα καὶ «σύγχρονους» τρόπους ἔκφρασις.

Μὲ ἄλλα λόγια, πρόκειται γιὰ μιὰ ἀκόμη γιορτὴ τῆς παγκοσμιοποίησης πού τὴν περιφέρει καὶ τὴν ἐπιβάλλει σ' ὅλο τὸν πλανήτη!

Ἄς σημειωθεῖ, ὅτι ὅλα τὰ τῆς παγκοσμιοποίησης ἔχουν δύο διαστάσεις. **Τ**ὴν ἐμπορικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ.



Μὲ τὴν ἐμπορικὴ κερδίζουν ὅλοι οἱ ἐμποροὶ μὲ πρωτοστάτες πάντα τὶς πολυεθνικὲς, ὅποτε ἔτσι –ὕπὸ τὰ ἄκρατα ἐμπορικὰ συμφέροντα– προωθεῖται παντοῦ σ' ὅλο τὸν πλανήτη.

Μὲ τὴν πνευματικὴ πλευρὰ ἔχει νὰ κάνει ἡ λεγόμενη «*Νέα Ἐποχὴ*»¹, ἡ ὁποία διὰ τῆς παγκοσμιοποίησης, ἡ ὁποία τε-

λικὰ εἶναι τὸ ὄχημά της, προωθεῖ στὴν παγκόσμια κοινότητα τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ κάθε ἀπαξία...

Αὐτοὶ κρατοῦν καὶ τὴν γιορτὴ πάντα στὴν ἐπικαιρότητα καὶ δὲν τὴν ξεχνοῦν ποτέ!

Ὅχι, δὲν τὴν θυμοῦνται οἱ ἐρωτευμένοι! **Οἱ** περισσότεροὶ τουλάχιστον. **Μέσα** στὶς τόσες φροντίδες καὶ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, ποιὸς προσπαθεῖ νὰ θυμᾶται τὴν 14η Φεβρουαρίου;

Κι ὅμως τὸ «ἔθιμο» τηρεῖται! **Διότι**, ἀκριβῶς, τὸ πῆρε στὰ χέρια τοῦ ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος (ἀνθοπῶλες, ζαχαροπλάστες κ.λπ.) καὶ τὸ πλασάρουν παντοῦ, ἀφοῦ τὸ βρῆκαν σὰν τρόπο προώθησης τῶν προϊόντων τους.

Οἱ ραδιοφωνικοὶ μας σταθμοί, γιὰ νὰ διατηρήσουν ψηλὰ τὶς ἀκροαματικότητές τους, τὸ διακηρύττουν παντοῦ, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ εἰδικὲς ἐκπομπές, ὅπου οἱ ἐρωτευμένοι στέλνουν μηνύματα στοὺς «δικούς» τους!

Οἱ ἐφημερίδες, πέραν ἀπ' τὶς διαφημίσεις, δημοσιεύουν καὶ διαγωνισμοὺς, ὅπου ἂν ἀπαντήσουν σωστὰ οἱ ἐρωτευμένοι ἀναγνώστες, θὰ ἔχουν σὰν δῶρα ἀνάλογα ταξίδια πού προσφέρουν διάφορες ἐταιρεῖες.

* * *

Τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὴν νεολαία;

Ἔνα τέτοιο ἔθιμο, μὲ μιὰ τέτοια ἱστορία, τί λέτε, εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει ἔστω καὶ κάποια θετικὰ στοιχεῖα;

Μὲ μιὰ τέτοια βαριά εἰδωλολατρικὴ κληρονομιά, πῶς μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει συγκεκριμένες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις;

Κι ἂς ἀπαριθμήσουμε μερικές...

α. Δημιουργεῖ αἴσθημα μειονεκτικότητας σ' αὐτοὺς πού δὲν ἔχουν δεσμούς!

Ναί, σ' αὐτοὺς πού δὲν ἔχουν ἐρωτικὲς σχέσεις, δημιουργεῖ ἕνα κόμπλεξ. **Μιὰ** κατωτερότητα!

Ἐνῶ στὴν οὐσία, αὐτοὶ πού μειονεκτοῦν, δὲν εἶναι βέβαια οἱ ἄγνοοι κι ἀγωνιζόμενοι νέοι, ἀλλ' ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἐμπλακεῖ στὸ δίχτυα τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πορνείας.

Δηλαδή, παρουσιάζεται μιὰ τέλεια ἀντιστροφή τῶν πραγ-





μάτων κι επιχειρείται ένα αντι-μήνυμα.

β. Σ' αυτούς που έχουν δεσμούς αναπτύσσει τον έρωτισμό!

Διότι, με τὰ γελοία συνθήματα και ἄλλα ὑπονοούμενα που γράφονται στις κάρτες, επιχειρείται μιὰ τόνωση τῶν ἐρωτικῶν σχέσεων και δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση, ὅτι ὄχι μόνον κάνουν καλὰ μ' ἕνα τέτοιο δεσμό (ἰδιαίτερα ἂν δὲν κινεῖται σὲ σωστὰ πλαίσια), ἀλλὰ πρέπει νὰ κάνουν κι ἀκόμη περισσότερο!

γ. Ἐντείνει τὸν λίβη τοῦ πανσεξουαλισμοῦ!

Δὲν φθάνει ἡ ἤδη φορτισμένη ἀτμόσφαιρα ὅπου ζεῖ σήμερα ἕνας νέος, ἐρχεται τώρα και τούτη ἡ γιορτή, γιὰ νὰ κάνει ἀκόμη πιὸ φοβερὸ τὸ ὄλο πρόβλημα. **Και** τοὺς μὲν πρώτους προσπαθεῖ νὰ τοὺς στρέψει στὴν πορνεία, ἐνῶ τοὺς ἄλλους νὰ τοὺς βυθίσει περισσότερο στὸν βοῦρκο ὅπου ἤδη βρίσκονται!

δ. Ἀμβλύνει τὴν συνείδηση!

Αφοῦ οἱ ἐρωτικές σχέσεις που ἔχει κάποιος ζευγάρι εἶναι ἔξω ἀπ' τὰ σωστὰ πλαίσια, ὅπωςδήποτε ὑπάρχουν οἱ συνεχεῖς και ἀφόρητοι ἔλεγχοι τῆς συνείδησης. **Τὸ** ὄλο κλίμα τῆς γιορτῆς, προσπαθεῖ νὰ τις παραμερίσει, βάζοντας σὰν προστάτη της, και εἰδικὰ τῶν ἐρωτευμένων, ἕναν ἅγιο! **Διότι**, ἀφοῦ δῆθεν ἕνας ἅγιος προστατεύει τέτοιες σχέσεις, τότε γιατί αὐτὸ που κάνουν εἶναι κακό;

Αὐτὸ μάλιστα γίνεται μιὰ τέλεια παγίδα και γι' αὐτοὺς που δὲν ἔχουν τέτοιους δεσμούς. **Τοὺς** φέρνει τὴν ἐντύπωση, πῶς ἐκ τῶν πραγμάτων ἔχουν λανθασμένες ἀντιλήψεις, ἀφοῦ αὐτοὶ ἀπορρίπτουν ἀκόμη κι ἐκεῖνο που δῆθεν ἕνας ἅγιος προστατεύει!!!...

Τὶ φοβερὰ πράγματα στ' ἀλήθεια!...

ε. Και βέβαια οὔτε λόγος νὰ γίνεται γιὰ τὸν ἄλλο ἔρωτα...

Πρόκειται γιὰ τὸν Θεῖο Ἔρωτα, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, που πρέπει νὰ ὑπάρχει στὴν ζωὴ μας, εἴτε εἴμαστε παντρεμένοι εἴτε ἀνύπαντροι, εἴτε πρὶν ἀπ' τὸν γάμο μας εἴτε και μετὰ ἀπ' αὐτόν²! **Αὐτόν**, ἀπ' τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ διακατέχεται ἡ ζωὴ ὅλων μας και ἀσφαλῶς και τῶν νέων.

Ὁ Χριστός, στὸν νέο ἐκεῖνον ποὺ τὸν ἐρώτησε τί νὰ κάνει γιὰ νὰ κερδίσει τὴν αἰώνια ζωή, ἀπάντησε πὼς τὸ πρῶτο εἶναι «νὰ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου καὶ μὲ ὅλη τὴν ψυχὴ σου καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμή σου»!

• Καὶ τὸ ὅλο φαινόμενο τῆς δῆθεν γιορτῆς τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου θυμίζει τοὺς ἀρχαίους, ποὺ γιὰ κάθε καλὴ ἢ κακὴ συνήθεια τῆς ζωῆς τους, δημιουργοῦσαν κι ἓναν θεὸ ποὺ τὴν προστάτευε! Ἔτσι, προσπαθοῦσαν νὰ ἔχουν τὸ κεφάλι τους ἡσυχο σ' ὀτιδήποτε μποροῦσε νὰ τοὺς ἐλέγξει!

Ἡ ἴδια εἰδωλολατρικὴ τακτικὴ κι ἐδῶ!

* * *

Συμπέρασμα

Ἀντιλαμβάνεστε πιά, πὼς μιὰ τέτοια γιορτὴ εἶναι ἐντελῶς ξένη μὲ τὴν ιδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ καὶ μάλιστα τοῦ Ὁρθοδόξου.

Ἐντελῶς ἔξω ἀπ' τὶς Παραδόσεις μας, γι' αὐτὸ καὶ τὸ «φρουτο» αὐτὸ ἀποτελεῖ μακρόχρονη παράδοση ἄλλων λαῶν, ποὺ προσπαθοῦν κάποιοι νὰ θρονιαῖσουν καὶ στὴν Χώρα μας.

Ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ οἱ σχέσεις μὲ τὸ ἄλλο φύλο βρίσκονται σὲ σωστὸ δρόμο (π.χ. ἀρραβωνιασμένοι), ἀπορρίψτε τὸ διαβολικὸ αὐτὸ ἔθιμο!...

Διότι, μὲ τὴν τήρησή του, τὸ ἐδραιώνουμε καὶ τὸ ἐπεκτείνουμε περισσότερο, μ' ὅλες του τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις.

Μακριὰ ἀπ' τὴν ζωὴ μας οἱ παγκοσμιοποιημένες ἀνοησίες...

(*) Περιοδ. «Τὰ Κρίνα», ἀριθ. φ. 281, Φεβρουάριος 2009, σελ. 16-18. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

1. Τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτή, μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε στὰ βιβλία μας: «**Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ**», «**Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΟΚ**», «**ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ**».

2. Περισσότερα, βλ. στὸ βιβλίό μας: «**ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας**».

• Ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ἱεράς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδνες Ἀττικῆς. • Μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἐπιστολὴν τοῦ † Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. • Διανέμεται δωρεάν.